

# Nieuwsbrief

## Stichting Het Levende Woord



### VAN DE EVANGELISATIEPOST

#### Winst uit verlies

Vrienden, we werden opgeschrikt door groot verdriet van het overlijden Melinda Sztojková een zuster van 27 jaar. Bij de geboorte van haar vierde kindje is zij in het ziekenhuis gestorven. Geen blijdschap maar rouw in het huis van Elli die onverwachts zijn vrouw en de kinderen hun moeder moeten missen. Melinda kwam uit Slowakije uit een ongelovig Roma gezin. Ze trouwde met Elli, een Roma man, die haar meenam naar de kerk. Melinda kwam uit genade tot geloof in de Heere Jezus, haar Zaligmaker.

Op 12 juni 2011 werd zij gedoopt, **Psalm 28 vs.7** was de tekst die ze toen meekreeg; *De HEERE is mijn Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; daarom springt mijn hart van vreugde, en ik zal Hem met mijn gezang loven.*

Voor de pasgeboren baby gaven de artsen geen hoop, hij zou een paar dagen kunnen leven.

De baby werd naar een ander ziekenhuis overgeplaatst maar ook daar gaven ze enkele dagen voor de baby.

De Heere God werd aangeroepen vanuit de evangelisatiepost en het Romakamp voor de baby. Na vier weken

waren de artsen verwonderd omdat alles goed is met de baby. Dat kon niet. Ze zeiden; "wij zijn geneigd om ook in jullie God te gaan geloven want er is een wonder met dit kind gebeurd". Elli deed getuigenis van de grootheid van God in de kerk. Met alles een groot verdriet een groot gemis van een zeer respectabele vrouw en moeder.

Ze mag nu haar Heere en Zaligmaker loven.

Tijdens de begrafenis zijn er Roma-harten aangeraakt zoals de zus van Melinda, Claudia die door al het verdriet heen Gods roepstem hoorde en nu ook gedoopt wil worden.

Ook een andere Roma familie komt nu naar de kerk.

Vrienden, we letten op het offer van onze Heere waarvan staat; **Jesaja 53 vs. 10** "Als De Heere Jezus Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkig voortgaan". Door Hem mogen we zeggen "Winst uit verlies".

Evangelist Piet Pols

### Witte tentdagen 2016, Uden

De laatste vrijdag en zaterdag van de meivakantie stond het team weer klaar om de witte tent op te bouwen voor de jaarlijkse witte tentdagen. En wat een geluk: in plaats van stromende regen en storm (zoals voorgaande jaren), was het nu stralend weer. Een hele prettige ervaring!

Vanaf 13.30 uur konden de kinderen komen. En ze kwamen, allebei de middagen wel zo'n 30 kinderen! Vooral kinderen uit de wijk, ook die we nog niet kenden van de kinderbijbelclub. Ook veel moslimkinderen. Heel bijzonder! En naarmate de middag vorderde zaten er vaders en andere familieleden achter in de tent.

Het thema dit jaar was: aan tafel met Jezus! Vrijdag werd het verhaal van Zacheus verteld. Niemand wilde met hem aan tafel, maar Jezus wel en daardoor veranderde zijn hart en zijn leven.

Daarna hebben we een leuke servethouder geknutseld, zodat de kinderen meteen een leuk kadootje voor Moederdag hadden.

Op zaterdag ging het verhaal over de verloren zoon. Weer een mooie boodschap: bij God ben je altijd welkom! Het was prachtig weer, dus we konden leuke spelen op het grasveld doen, ook met water natuurlijk. En er was een springkussen.

Allebei de dagen bestonden uit: het themalied zingen, bidden, een grappige korte sketch, knabbel en babbel, knutsel of spel, objectles, een verrassingsmomentje met kadootje, vervolg sketch en de afsluiting om 16.00 uur.



Zaterdag hebben we afgesloten met vuurkorven waarop de kinderen zelf broodjes, knakworstjes en marshmallows konden verwarmen en opeten, want daar ging het thema immers over.

Op de vraag wat de kinderen het leukste vonden van de dagen, was het antwoord: ALLES!! Kortom: het waren 2 gezegende dagen die veel voorbereiding en tijd vroegen, maar die het dubbel en dwars waard waren!

Bidt u mee dat de kinderen willen blijven komen en dat het evangelie een plekje in hun hart vindt?

Ook wil ik bij deze alle vrijwilligers uit Hedel bedanken die zo trouw al jaren naar Uden komen om te helpen bij de kinderbijbelclub!

Sandra



## MEDITATIE

*“En wij weten, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn” (Rom. 8:28)*

De voornaamste reden waarom alle dingen ten goede werken, is dat Zijn volk Hem zo dierbaar is.

De Heere heeft een verbond met hen gemaakt. “Zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn” (Jer. 32:38). Vanwege dit verbond werken alle dingen ten goede voor hen en moeten ze ook ten goede werken. “Ik, God, ben uw God” (Ps. 50:7). Dit woord “uw God” is het zoetste woord in de Bijbel, het duidt op een zeer goede verhouding. Het onmogelijk dat God zo met Zijn volk zou omgaan en dat alles niet ten goede zou werken voor hen. De uitdrukking “Ik ben uw God” houdt het volgende in:

1. God gaat met Zijn kinderen om als een arts: “Ik ben (..) uw Heelmeester!” (Ex. 15:26). God is een bekwame Heelmeester. Hij weet wat het beste is. God merkt op hoe verschillend het gestel van ieder mens is en weet wat de beste uitwerking heeft. Sommigen hebben een beminnelijke aard en worden door de genade getrokken. Anderen zijn ruwer en onhandelbaarder en God laat hen diepere wegen gaan. Sommige dingen worden in suiker bewaard, andere in pekels. God handelt niet met iedereen

op dezelfde wijze; Hij heeft beproevingen voor de sterken en bemoediging voor de zwakken. God is de getrouwe Heelmeester en daarom zal Hij alles ten beste keren. Als God u niet geeft wat u graag wilt, zal Hij u geven wat u nodig hebt. Een arts probeert niet zo zeer te doen wat de patiënt fijn vindt, maar hij probeert vooral zijn ziekte te genezen. We klagen dat we onder zware beproevingen liggen. Laten we bedenken dat God onze Geneesheer is. Daarom werkt Hij om ons te genezen en niet zo zeer om ons te behagen. Gods handelingen met Zijn kinderen kunnen wel pijnlijk zijn, maar de uitkomst ervan zal zeker goed zijn en ze zijn bedoeld om hen te genezen. “Opdat Hij u ten laatste weldeed” (Deut. 8:16).

2. Het woord “uw God” wijst er ook op dat God met hen omgaat als een Vader. Een vader heeft zijn kind lief. Daarom zijn zowel zijn vriendelijke glimlach als zijn straffen ten goede voor het kind. Ik ben uw God, uw Vader, daarom kastijd Ik u, gelijk als een man zijn zoon kastijdt” (Deut. 8:5).

*(wordt vervolgd)*

Bron: Thomas Watson

## FINANCIEN

Overzicht t/m juni 2016

**Niet diegene die heeft, maar diegene die geeft is rijk...**



*Dank aan God, Die ons de middelen gaf om ons werk te doen. Ook allen die ons steunden zijn we dankbaar! We hopen op uw blijvend meeleven. Financieel gezien zijn het moeilijke tijden!*

## EVANGELISEREN IN UDEN

*Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. (Mattheüs 22:9)*

Broeders en zusters,  
Wij zijn door God geroepen om overal te vertellen hoe goed en groot God is. De praktijk is soms best lastig. Hoe begin je om in gesprek te komen? Hoe stel je de juiste vragen om in gesprek te komen? Hoe denkt de ander eigenlijk, wat gelooft hij of zij? Wat is zijn of haar achtergrond? We leven in een turbulente wereld, oorlog, corruptie, haat. Ze zoeken rust, vrede en een veilige plaats. Wij mogen die boodschap van genade en vrede brengen, voor mensenharten. Durven wij dat wel! Of zijn we bang voor de reacties? Of zeg je, dat is voor mij niet weggelegd.

Ja we kunnen allerlei reacties krijgen. Hier zijn er enkele die we kregen met Kerst en Pasen op de markt in Uden. Als er een God is, waarom doet Hij niets aan al deze ellende? Of, als ik boven kom wil ik nog een hartig woordje met Hem spreken. Anderen zeggen: O, ik heb al zoveel in de kerk gedaan (vooral hier in het zuiden), misdienaar geweest, in het koor gezongen, enzovoorts, het komt wel goed! Geloven is toch iets voor arme mensen en dood is dood. Of, ik wacht wel af. Zomaar wat reacties, maar

mensen hebben wel vragen over wat ze meegemaakt hebben, dan mogen we luisteren en vertellen over Gods liefde.

We mochten met een team van 7 mensen van onze gemeente de blijde boodschap brengen. Met Pasen was ons thema: Waar gaat Pasen eigenlijk over? Mooi begin om te vragen: Wat betekent Pasen eigenlijk voor jou? God biedt ons vele mogelijkheden om te getuigen als we ervoor bidden. Iedereen kan anderen iets van hun geloof laten zien. Sterker nog, het zou een logisch gevolg moeten zijn van jouw relatie met God. Gods verlangen en bewogenheid voor mensen is zo sterk dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat (2 Petrus 3:9).

Datzelfde verlangen zou ook ons verlangen moeten worden. God geeft ons zoveel mogelijkheden om te getuigen van zijn Goedheid, een werk niet uit verplichting maar van liefde!

*Evangelisatie-ouderling, Wim van der Bolt*

## COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Lekdijk 237a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland

**E** jaapdenouden1@hotmail.com  
**T** 0657190856

**Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord**

Stichting Het Levende Woord is een ANBI-erkende stichting.

### **Commissie Evangelisatiewerk Uden:**

Adr. de Groot, *voorzitter*  
**E** adrdegroot@kliksafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*  
**E** jaapdenouden1@hotmail.com

J. Roodenburg, *penningmeester*  
**E** j.roodenburg14@gmail.com

P. van de Minkelis, *bestuurslid*  
**E** p.minkelis@kpnplanet.nl

P. Pols, *evangelist*  
**T** 0180-510143 b.g.g. 06-10715814  
**E** evangelistpols@gmail.com

### **Comité van aanbeveling:**

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland  
Ds. M. van Kooten, Elspeet  
Ds. C. Stelwagen, Damwoude  
Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen  
Ds. K. Veldman, Springfield (Canada)

### **Uit de statuten:**

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.