

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord



VAN DE EVANGELISATIEPOST

Het laatste uur

Vrienden, de oude apostel Johannes schreef aan kinderen: "Het is de laatste ure." Voor hem, de grijze oude dienstknecht van de Heere, was het zijn laatste uur van zijn leven. Hij wist ook als de antichrist eraan komt, het laatste uur nabij is (1 Joh. 2:18). Verbaast u nu niet over die toenemende antichristelijke geest. Want gij weet toch dat de antichrist komt. Zijn geest begint zich nu al onder ons te vertonen. Weet daarom en bedenkt, dat het, het laatste uur is.

In Uden hebben wij in vervolg het boek Daniël gepredikt. Veel lessen hebben we daarin gevonden. Daniël die vasthield aan zijn God en bijzondere wijsheid kreeg en visioenen en dromen kon uitleggen. Hij legde de droom uit van de koninkrijken van de aarde en de steen, Jezus Christus, die naar beneden rolde en alles vermaalde. Daarna de vurige oven en de leeuwenkuil. Verder de visioenen van de vier dieren, de ram en de geitenbok. Dan volgt de smeekbede van Daniël, zijn schuldbelijdenis voor heel het volk van Israël. Daniël wordt door Gabriël de zeer gewenste man genoemd. Gabriël die naar hem toegezonden was en 21 dagen tegengehouden werd door duivelse machten. De engel Michaël kwam te hulp.

Als dan Gabriël bij Daniël gekomen is, worden de visioenen uitgelegd. Het gaat over machtige koninkrijken. Er zal een verachtelijke man opstaan, die door leugen en bedrog aan de macht komt: Antiochus IV Epifanes, een verschrikkelijk beest. Hij wordt wel het voorbeeld van de antichrist genoemd. Hij nam het gedurige offer weg. In de tempel in Jeruzalem stelde hij een verwoestende gruwel; een afgodsbeeld van Zeus. De tempel werd door hem

verontreinigd. Varkens werden er geofferd (zie het boek Makkabeeën). Er kwam een grote vervolging van 3,5 jaar. Daarna werd de tempel weer gereinigd. Het Chanoekafeest herinnert ons eraan.

Op het laatst staat Daniël aan de rivier. Hij ziet aan elke kant van de oever een engel en in het midden van het water een Man in het linnen. De Man in het linnen. Christus is bij Zijn geboorte in linnen doeken gewonden en Hij is begraven in fijn linnen. Linnen zakt niet weg in het water. Jezus Christus staat boven alle partijen. Hij zwoer met zijn handen naar de hemel, met de twee getuigen aan de oever, dat de tijden vastgesteld zijn. In Mattheüs 24:15 spreekt Jezus ervan: "Wanneer u de gruwel van verwoesting, gesproken door Daniël, zult zien staan op de heilige plaats". Dit als teken van de laatste uren en de komende antichrist. Een door onze Heere verslagen vijand.

Het zijn de laatste uren van het jaar 2020; een bewogen jaar. Vele beperkingen werden opgelegd door het virus. Toch wordt het evangelie nog gepredikt in de wereld, ook in Uden. Hoe het verder zal gaan en D.V. met de kerstviering? Wij weten het niet. Maar de Man in het linnen (Daniël 12:6) staat boven de tijd. Hij onze Heere Jezus Christus regeert. Onze tijden zijn in Zijn hand. Het laatste uur, door God gegeven, is nog de genadetijd voor de wereld, de mensheid en voor ons.

Wij danken een ieder die het werk in Brabant steunen en wensen u, zo God het geeft, een gezegend kerstfeest en een gezegend 2021.

Evangelist P. Pols.

God gaat door met Zijn werk!

'Mam, wie is die man? Waarom hangt Hij daar?' Iedere keer bij het passeren van een kruis in Oss bestookt Jazz zijn moeder met vragen. Hij is nog maar 4, maar wil graag alles weten. En deze Man aan het kruis intrigueert hem. Merissa, zijn moeder, moet het antwoord schuldig blijven. Ze weet wel dat een kruis iets met de kerk te maken heeft. Misschien kan de overgrootmoeder van Jazz uitleg geven, want zij gaat al haar hele leven naar de Rooms-Katholieke Kerk. Jazz' overgrootmoeder weet dat het hier om Jezus gaat. Maar waarom Hij aan een kruis moest hangen?? Ze adviseert om een kinderbijbel voor Jazz te kopen. In de kringloopwinkel staan er genoeg, dus al snel hoort Jazz allerlei verhalen uit de Bijbel. Maar zijn moeder schrikt... Wat een gewelddadige verhalen! En wanneer gaat het dan over Jezus? Merissa is inmiddels zelf ook nieuwsgierig geworden. Tot haar verrassing ontdekt ze op haar werk iemand die dol is op liedjes die over Jezus gaan en deze de hele dag door beluistert. Ze nodigt Merissa uit om mee naar de kerk te gaan in Uden. Daar kan ze al haar vragen stellen. Zo leren we Merissa en Jazz kennen. Er volgen veel gesprekken over het geloof, Bijbelstudies, discussies. Jazz wordt uitgenodigd voor de kinderbijbelclub om de Heere Jezus te leren kennen. Op de club doet hij enthousiast mee, hij zingt thuis de hele dag door de liedjes die hij daar leert. En als het kerst is, mag hij zingen in de kerk. Helemaal alleen uit volle borst voor een hele zaal vol mensen:

*Heel gewoon, heel gewoon,
niemand had het zo verwacht.
Geen paleis of een dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als een Kind heel eenvoudig.
Door te worden als een Kind heel klein.
Kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.*

Soms bekruipt mij een gevoel van machteloosheid. Je zou alle kinderen van Uden en omstreken willen bereiken met het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. Maar we zijn met een klein team en al blij als het lukt om ons rooster rond te krijgen en de clubs die we hebben, draaiende te houden. Dan word ik zo bemoedigd door het verhaal van Jazz en Merissa. Dat God door gaat met Zijn machtige werk! Dat voor Hem niets onmogelijk is en geen mens onbereikbaar is. Dat Hij Zijn schapen en lammetjes zoekt en vindt en zelf zorgt dat ze bij de kudde komen.

Op dit moment zijn de clubgebouwen weer dicht vanwege corona. We zijn weer aan het nadenken en zoeken naar nieuwe wegen om in contact te blijven met onze kinderen. Wilt u voor ons bidden om wijsheid? We weten niet wat de toekomst gaat brengen, maar één ding staat vast: God is getrouw, Zijn plannen falen niet!

Riënne van der Bolt

Bidden, in deze tijd van corona!

“Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.” (Joh. 16:23).

Als Jezus het met Zijn discipelen over bidden heeft, dan is dat niet iets vrijblijvends. Nee, dan is dat een opdracht, je moet het doen. Het mag dan niet afhangen van je eigen gevoel of je er zin in hebt en of je er behoefte toe voelt. Jezus zegt gewoonweg: Bid!

Zou Hij niet weten wat voor ons het beste is en daarnaar handelen? Pas achteraf merk je dat soms. Dan opeens zie je wat God met je gebed heeft gedaan. Daarom moeten we geduld hebben en niet zo snel denken dat bidden toch niets helpt. De oplossing van God komt dikwijls heel anders dan u of jij denkt en dacht.

Eén ding weten we, uit Jezus' eigen mond hebben we het gehoord dat wij de Vader alles mogen vragen in Jezus Naam en dat Hij ons het dan zal geven op Zijn tijd en wijze.

Gebed des HEEREN vers 1:

O, Allerhoogste Majesteit,
die in het rijk der heerlijkheid
de heem'len hebt tot Uwen troon,
wij roepen U in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan,
Als onze Vader nederig aan.

“Ja maar,” zult u zeggen, “zo kan ik toch niet bidden? Daarvoor heb ik te weinig geloof.” Weet u niet, als wij bidden in Zijn naam dat Hij macht over ons brengt. Zijn macht, dat is de macht over alles wat in deze wereld is, zijn macht die nooit te weren is.

Hij beloofd het op zoveel plaatsen in Zijn Woord (Ps. 81:12 ber). En tot wie anders zullen wij toch henen-gaan? Hij, Die de woorden heeft van het eeuwige

leven, Die alle macht heeft in de hemel als op de aarde. Daarom niet opgeven, maar blijven volharden in de gebeden.

Hij roept het u toe: Bid! Vooral in deze tijd van verwarring en van alle omringende gevaren; voor ons persoonlijk, ons gezin, kinderen, kleinkinderen, de kerkelijke verhoudingen, de nood in deze wereld van verdrukking en onmogelijkheden.

Hij roept het ons toe met een belofte: Bidt en gij zult ontvangen, klopt en u zal worden opengedaan, zoekt en gij zult vinden. De Heere zal uitkomst geven, Hij die des daags Zijn gunst gebied, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied.

Ook in deze tijd van de pandemie; covid-19, de geheimzinnige ziekte, die de wereld in zijn greep houdt. Waarin we Gods hand opmerken, als we het verstaan. Maar de HEERE regeert en kan bewaren. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen.

Zijn macht is groot, Zijn trouw zal nooit vergaan. Al wat Hij ooit beloofd heeft, zal bestaan.

Voor ons als zondaren, die in Christus hebben leren geloven, dat Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten moeten sterven. Houdt aan, grijp moed en uw hart zal vrolijk leven, ja tot in alle eeuwigheid.

Jezus, de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Wat een troost om te mogen weten dat Hij met ons is al de dagen van ons leven zeggende: Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

FINANCIËN

Deze tijd laat ons zien dat we elkaar hard nodig hebben en wij willen u vragen ons zeker nu te blijven steunen, zodat we blijvend door kunnen gaan met het evangelisatiewerk in Uden en omgeving.

Na de HEERE danken we u voor de ontvangen giften tot nu toe.

Giften t/m 19 november 2020 €26.341,28



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Lekdijk 237a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland
E secretariaat@kerkinuden.nl
T 0657190856
W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, *voorzitter*
E adrdegroot@klikSAFE.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*
E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*
E j.roodenburg14@gmail.com

A.N. Kleijn, *bestuurslid*
E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, *evangelist*
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen
Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl