

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord



VAN DE EVANGELISATIEPOST

In gesprek met een Roma

Vrienden,

Op een Romakamp werd ik uitgenodigd door een jonge man van 30 jaar. Hij had nogal wat vragen voor mij. Terwijl we in zijn woonwagen zaten, vroeg hij mij: "Hoe oud bent u? En hoe komt het toch, dat als je ouder geworden bent je nog heel veel dingen wil doen, maar dat je het niet meer kunt?" Ik zei hem: "Inderdaad, je wilt nog wel maar je kunt niet meer zoveel dan vroeger." Ik vroeg hem: "Weet je hoe dat komt?" Nee, dat wist hij niet. Ik zei hem: "Je lichaam is tijdelijk, maar je geest is eeuwig. Onze ziel sterft niet." **Prediker 3 vers 21** zegt: "*Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?*" En Salomo in **Prediker 12 vers 7** leert: "*En dat het stof weer tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft*". Ik zei tegen de Roma-man: "Zodra ons lichaam sterft, komt onze geest voor God. God weet alles van ons en elk mens moet zich voor God verantwoorden over zijn daden."

Hij schrok hevig, werd bleek. Hij wilde wel meer over God en de Bijbel horen, maar wilde zijn zondige leven niet opgeven. De andere dag hoorde wij van zijn zus dat hij het heel benauwd had gekregen. Wij bidden met zijn Roma-vader dat hij zich zal bekeren van zijn boze werken.

Vrienden, de satan die omgaat als een briesende leeuw, verleidt en verblindt de ogen van de mensen. De satan wil niet dat we de werkelijkheid zien; dat wij voor de eeuwigheid geschapen zijn. Hij brengt de mensen in slaap. Je hoort niet anders dan: Pluk de dag want morgen sterven wij. En dood is toch dood. Maar God roept ons op te waken en te bidden.

De Heere Jezus Christus gaat nog steeds verder om zondaren te bevrijden. Hij zendt ook nu nog predikers uit om het evangelie van Jezus Christus over heel de wereld te verspreiden.

Onze Heere is een rover van de hel en van de duivel. Hij alleen maakt mensen van dood levend.

Hij brengt ze eeuwig thuis in Zijn Koninkrijk. Hij doet dat ook nu nog in Brabant, in Uden en omliggende plaatsen. Want Jezus, Die gezonden is door God de Vader, heeft Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld voor de zonde en betaalde met Zijn bloed, hangende aan het kruis.

Johannes 3 vers 16,17: "*Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden*".

Wij zijn dankbaar dat we kunnen schrijven dat er mooie ontwikkelingen zijn bij de KBC. Omdat 'De Balans' vorig najaar verbouwd werd, moesten we tijdelijk een andere club ruimte zoeken. Dat werd 'De Nieuwe Pit'. We vonden het best een 'gedoe' omdat er kinderen gehaald en gebracht moesten worden en we geen kastruimte hadden. Maar er gebeurde iets bijzonders. Er kwamen kinderen uit deze wijk naar de club. De groep was zo groot dat we moesten splitsen. Dat was gelukkig mogelijk omdat 'De Nieuwe Pit' een zolder heeft. De '9+' is naar de zolder gegaan.

Begin van dit jaar konden we weer terug naar 'De Balans'. We stonden voor een dilemma. Gaan we volledig terug naar 'De Balans'? Wat gaat er gebeuren met de kinderen uit de Bitswijk? Die komen niet naar 'De Balans'. Op twee plaatsen club houden? Hebben we dan wel voldoende bezetting? We hebben elkaar de vraag gesteld: "Wat wil God?" We hebben zo vaak om meer kinderen gebeden. We hadden de verhooring misschien op een andere manier verwacht, maar God gaat vaak andere wegen dan wat wij bedenken. Als dit wellicht Gods plan is, wie zijn wij dan om dat niet met twee handen op te pakken? We hebben besloten om het een aantal keren te proberen. We kregen met veel tegenstand te maken. Van buitenaf en van binnenuit. Satan was bezig om ons te ontmoedigen. Maar door Gods goedheid gaat het nu beter. Hij is de Hoorder van de gebeden. Als dit Zijn plan is met de kinderen van Uden, zal Hij ons de kracht geven om Hem daarin te volgen.

Nu we drie groepen hebben kunnen wij de kinderen meer aandacht geven. In 'De Nieuwe Pit' komen er bij de '9-' ongeveer tien kinderen, bij de '9+' ongeveer acht kinderen en in 'De Balans' ongeveer 10 kinderen. Als kinderbijbelclub werden we actief betrokken bij de feestelijke opening van 'De Balans'. Dat was een mooie kans om te laten zien wat we op de kinderbijbelclub doen. Ook hebben we als club een schilderij gemaakt dat in de vernieuwde Balans komt te hangen (zie foto). Wilt u met ons mee blijven bidden dat Gods Koninkrijk uit zal breiden onder de kinderen van Uden? En voor voldoende draagkracht onder de leiding?

Zegen en groet,

KBC leiding



“Wilt u met ons mee blijven bidden dat Gods Koninkrijk uit zal breiden onder de kinderen van Uden?”

Als wij iets bidden naar Zijn wil

*En zie, een melaatse kwam en aanbad Hem, zeggende:
Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.*

Mattheus 8:2

Waarom spreekt deze melaatse zijn gebed op deze manier uit, dat hij dit woord nog toevoegt: 'Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen?' Je moet begrijpen dat het hier over een tijdelijke ziekte gaat. Hiervoor heb ik al gezegd dat onze zaligheid tot eer van God is en daarom mag je aan de verhoring van het gebed om de eeuwige zaligheid niet twifelen. Gods wil is geopenbaard in de brief aan Timotheüs, waar geschreven is: 'Welke wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen'. (1 Timotheüs 2:4). En ook in de brief van de apostel Petrus, waar je leest: 'De Heere wil niet, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen' (2 Petrus 3:9), zodat Hij aan het gebed dat tot Zijn eer en onze zaligheid is, geen beperkingen wil opleggen.

Dit oordeelt Hij echter niet van de tijdelijke dingen, want iemand kan arm, ziek, ellendig, en veracht zijn, en tóch zalig worden, zoals het uiteindelijk met alle christenen gaat. Hoewel tijdelijke nood en ellende onze zaligheid niet in de weg staan - maar zulke gebreken dikwijls nog iets goeds teweegbrengen - mogen wij toch ook voor tijdelijke dingen de moed niet verliezen. Wij geloven dat God ook daar kan en zal helpen.

Vergeet echter niet dat wij ons altijd eerst aan Gods wil moeten onderwerpen. O Heere, als de verhoring voor mijn tijdelijke nood niet tot Uw eer is of mijn zaligheid in de weg staat, dan wil ik liever mijn kruis blijven dragen.

Maarten Luther
(J.R.)

O Heere, als de verhoring voor
mijn tijdelijke nood niet tot
Uw eer is of mijn zaligheid in de
weg staat, dan wil ik liever mijn
kruis blijven dragen.



FINANCIËN

We danken u voor uw giften tot nu toe.

Zonder uw steun kan de evangelisatie geen voortgang hebben en vragen om uw blijvende steun.

De Heere zegene u en uw gaven.

Giften tm 7-3-2019 **3.610,00**



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar:

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Lekdijk 237a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland
E secretariaat@kerkinuden.nl
T 0657190856
W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:
www.kerkinuden.nl

Adr: de Groot, *voorzitter*
E adrdegroot@klikSAFE.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*
E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*
E j.roodenburg14@gmail.com

A.N. Kleijn, *bestuurslid*
E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, *evangelist*
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. C. Stelwagen, Damwoude
Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen
Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl