

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord



VAN DE EVANGELISATIEPOST

De rammen van Nebajoth zullen u dienen

Vrienden, Nebajoth was de oudste zoon van Ismael. Hij was dus een kleinzoon van Abraham. Hij werd het hoofd van een Noord-Arabische nomadestam. Nebajoth was een rijke herdersvorst die niet bij Israël hoorde, maar de afgoden diende.

Nu geeft de Heere geweldige beloften in de Bijbel. Zo ook in de profetie van Jesaja 60:7. Daar wordt gesproken over "de rammen van Nebajoth zullen u dienen". Deze woorden uit Jesaja 60 zijn een belofte van God. De rijkdom en de macht van de wereld zullen gebruikt worden in Zijn dienst. Een geweldige belofte van de Heere, wat de keizer Augustus helemaal niet wist, toen hij de hele wereld liet beschrijven. Maar God stuurde het zo dat Jozef en Maria naar Bethlehem moesten.

Jezus werd, naar de schriften, in Bethlehem geboren.

In mijn vroege jaren gaf de Heere mij die beloften: "De rammen van Nebajoth zullen u dienen." Voor de kerk in Uden hebben we dat vaak gezien. Als er dingen nodig waren voor de dienst van God, zorgde de Heere ervoor. Soms op het laatste moment maar altijd op tijd. Zo kregen we het "Ujes Hofke" als kerkgebouw en later de gymzaal van de school. Van allen kanten ontvingen wij hulp voor de dienst van God in Uden.

Op zondag 21 maart was het thema: "De Heere Jezus op weg naar Golgotha". Het was de tijd net na de verkiezingen. In die kerkdienst hebben we God

gevraagd om op de Goede Vrijdagavond kerkdienst te mogen houden. Maar ja, we kunnen pas 's avonds in de school. Daarna moeten we stoelen en alles wat nodig is opbouwen. Vrienden, jullie begrijpen dat met de avondklok om 21:00 uur een avondkerkdienst niet mogelijk is. Maar we zeiden: "Ook al zijn er wolven in schaapskieren die regeren, de Heere geeft zijn belofte. De rammen van Nebajoth zullen u dienen." Wij hebben gebeden dat de avondklok eraf zou gaan, met het verlangen de dood van onze Heere Jezus op de vrijdagavond te gedenken.

Zondag kwam het bericht van de minister:

"De avondklok blijft." Dinsdag kwam er een ander bericht van de minister: "De avondklok begint op 31 maart om 22:00 uur." Precies 2 dagen voor Goede Vrijdag en genoeg voor de kerkdienst in Uden. De Heere en Zijn gemeente hebben een andere agenda dan de wereld. Wij danken onze almachtige Heere dat Hij Zijn belofte waarmaakt. Dat Hij oog heeft voor de kleine gemeente in Uden. Waar Hij voor zorgt! Geprezen is Zijn Naam. Daniel 3:28 zegt: "Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben."

Vrienden, vertrouw op de Heere en niet op de wereld, vooral in deze moeilijke tijd.

Evangelist P. Pols

We zitten nu al langer dan een jaar in de coronacrisis. Het is echt moeilijk om goed in contact te blijven met de kinderen. De contacten lopen bij de meeste kinderen via de moeders via WhatsApp. We hebben filmpjes gestuurd met een christelijke boodschap. Soms een filmpje waarin we zelf een verhaal voorlezen of zomaar gewoon een berichtje waarin we laten weten dat we ze niet vergeten zijn. We missen het contact heel erg. Ook bidden we voor de kinderen en hun gezinnen.

Met kerst hebben Rita en Sandra een tasje met knutselspullen en lekkers bij alle kinderen afgegeven. Het was zo fijn om ze weer even aan de deur te zien en ze wat te kunnen geven.

Ook de kinderen vragen dan wanneer de club weer begint, maar we weten het niet. Gelukkig zijn de scholen weer begonnen, want we hoorden verhalen van moeders die zich zorgen maken over hun kinderen

en over de achterstand die ze oplopen. Ik heb ook aangeboden om te helpen met lezen, want voor moeders met een buitenlandse afkomst is het lastig om in het Nederlands te lezen. Het was fijn om zo een paar middagen even contact te hebben en op een andere manier in het gezin aanwezig te zijn. Gelukkig neemt de school dat nu weer over.



In de kerstvakantie kreeg ieder kind een tasje met verrassingen thuisbezorgd



Kinderbijbelclub online

We hebben ook geprobeerd om online een samenkomst te organiseren met de kinderen. Mijn collega's hadden een leuk programma in elkaar gezet. Met korte spelletjes en een les. Ik had via de WhatsApp alle contacten op de hoogte gesteld. Nu was de "pech" dat het prachtig weer was, dus om 14.00 uur waren waarschijnlijk alle kinderen lekker buiten aan het spelen. De enige kinderen die achter de computer zaten waren onze eigen kinderen en kinderen die we zelf bij elkaar opgetrommeld hadden. Die vonden het wel heel leuk, maar de kinderen van de club die we wilden bereiken waren er helaas niet.

Met de christelijke hoogtijdagen van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is het heel onduidelijk wat de mogelijkheden zijn. We hebben geen idee wanneer de wijkgebouwen weer opengaan en wanneer de regels versoepelen. We zullen dus weer iets moeten bedenken om de kinderen die geweldige boodschap te kunnen brengen: het opstaan van Jezus uit de dood en het nieuwe leven wat we daarmee krijgen. Zo'n mooie hoopvolle boodschap!

We vragen u om gebed:

Voor ons als team:

- Dat we volhouden in deze moeilijke tijd.
- Dat we manieren vinden om met de kinderen in contact te blijven.

Voor de kinderen:

- Dat ze de behoefte hebben om in contact te blijven met ons en vooral met Jezus.
- Dat ze naar de club willen komen als de wijkgebouwen weer opengaan

Voor iedereen:

- Een goede gezondheid en Gods bescherming tegen het coronavirus.

Sandra Preston

De ontmoeting met de Opgestane

“Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester”
(Joh. 20:16).

Pasen is inmiddels een aantal weken terug. We leven toe naar Hemelvaart en Pinksteren. Na Zijn opstanding is Jezus meerdere malen aan Zijn discipelen verschenen; aan degenen die Hem liefhadden en hebben. Zo ook aan Maria Magdalena. Ze had Jezus liefgekreten. Hij was het die haar verlost had van zeven duivelen (Mar. 16:9; Luk. 8:2).

In haar verdriet en liefde tot Jezus gaat Maria op de vroege Paasmorgen op zoek naar Hem. Ze zoekt Hem bij het graf. Zo komt ze tot de ontdekking dat de steen van het graf weggenomen is (20:1). Met dit nieuws gaat ze naar Petrus en Johannes, die ook zelf op onderzoek uit gaan. Nadat Petrus en Johannes weer naar huis gegaan zijn, staat Maria weer bij het graf; huilend. Ze zoekt Jezus, maar Hij is er niet. Het open graf zou toch al een teken moeten zijn? Het open graf getuigt zonder woorden van Jezus' opstanding. Het zegt Maria echter niets.

Zo gaat ze in haar verdriet verder op onderzoek uit. Dan stuit ze op twee engelen die ze in het graf ziet zitten. Zoals Petrus en Johannes twee aardse tekenen ontdekten; namelijk die van de doeken en de opgerolde zweet doeken (20:6,7), zo ziet Maria hier twee hemelse opstandingstekenen die zonder woorden getuigen van Jezus' opstanding. Het dringt echter niet tot Maria door. Ze is zo opgesloten in haar eigen verdriet, dat de werkelijkheid om haar heen haar niets zegt. Het komt niet binnen bij Maria.

Op de vraag van de engelen, “Vrouw, waarom huilt u?” antwoordt Maria: “Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben (20:13).” Maria betreft het hier op zichzelf. Ze zegt: “mijn Heere”. Hieruit blijkt weer haar liefde tot Jezus. Hij is haar alles. Maar in haar verdriet en alles wat er in haar hart leeft, komt ze niet verder. Ze zoekt Jezus en dat is op zichzelf genomen belangrijk en bijzonder. Maar, ze zoekt op de verkeerde plek. In een ander evangelie klinkt het verwijt van de engelen aan de vrouwen bij het graf: “Waarom zoekt u de Levende bij de doden?” (Luk. 24:5). Dit verwijt zou hier ook niet misplaatst zijn.

Nadat Maria de engelen geantwoord heeft, lezen we hoe ze zich omdraait. Ze ziet Jezus staan. Het is een aandachtig zien, maar ondanks dit ziet ze niet dat het Jezus is. Komt dat door haar verdriet of omdat Jezus nu een opstandingslichaam heeft? Jezus werd door de Emmaüsgangers (Luk. 24) en door de discipelen aan de zee van Tiberias (Joh. 21) ook

niet meteen herkent.

Jezus laat Maria hier nog even in haar waan dat het de tuinman is. “Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u?” (20:15). Dat klinkt afstandelijk: “Vrouw!” Het antwoord van Maria laat zien dat ze Jezus – Die ze nu nog niet herkent – aanziet voor iemand die er mogelijk schuldig aan is dat het lichaam van Jezus niet meer in het graf ligt.

Nu komt het moment dat Jezus Zich bekendmaakt. U die God zoekt in al uw zielsverdriet, houdt aan grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven (Ps. 69:13 ber.). Jezus gaat niet in op de klacht van Maria. Bij de Emmaüsgangers maakte Hij Zich bekend in het breken van het brood. Bij de discipelen aan de zee van Tiberias was dat door het wonder van de visvangst. Hier is het met één woord. Jezus noemt haar naam: “Maria”. Die stem; die Maria ineens uit duizenden herkent. Het is Jezus Zelf. De Opgestane staat voor haar, in levende lijve.

Wat een evangelie! Maria zocht Jezus bij het graf. Nu komt Jezus zelf naar haar toe. Hij zoekt haar op. Zij zocht een dode Jezus, maar hier staat een levende Jezus voor haar. Maria was als een dode opgesloten in haar eigen werkelijkheid. Totdat haar Meester, haar bij haar naam noemde: “Maria.” Hij is het die haar bij name kent (Joh. 10:3,4). Voor haar en al de Zijnen, heeft Jezus Zijn leven afgelegd om het ook weer opnieuw op te nemen.

Maria draait zich om van het graf. Het graf is nu niet meer de plek waar ze aandacht voor heeft. Haar ogen zijn gericht op Jezus, Die hier voor haar staat. In dat ene woord legt ze haar hele leven, haar hele hebben en houden: “Rabboeni”; mijn Meester. Ze vertrouwt zich helemaal toe aan haar Heere en Heiland. Het licht van Pasen is gaan schijnen in het hart van Maria. De zonde, de dood en het verdriet hebben niet het laatste woord.

Belijdt u en jij het mee met Maria: “Mijn Meester”? Hij openbaart Zich als de Levende. Ieder die Hem kent en het met Maria heeft leren zeggen: “Rabboeni,” zal Hem eens achterna gaan. Met Hem opstaan in een nieuw leven. De dood, het graf, het is dan een doorgang tot het eeuwige leven. En dat nieuwe leven krijgt al gestalte in dit leven, wanneer Christus het in ons leven voor het zeggen krijgt en heeft.

Ik ben Uw, ja Uw alleen
And're meester is er geen.
In mijn werken, wegen, reizen,
Zoek ik niets dan U te prijzen.

A.N. Kleijn

FINANCIËN

Deze tijd laat ons zien dat we elkaar hard nodig hebben en wij willen u vragen ons zeker nu te blijven steunen, zodat we blijvend door kunnen gaan met het evangelisatiewerk in Uden en omgeving.

Mede dankzij uw financiële hulp is de begroting van het vorige jaar precies sluitend geweest, waarvoor dank.

De Heere zegene u en uw gave.

Giften t/m 8 april 2021 € 5.541,58



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Haringvliet 27, 3313 EA Dordrecht
E secretariaat@kerkinuden.nl
T 0657190856
W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, *voorzitter*
E adrdegroot@kklisafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*
E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*
E haro.oa.25@gmail.com

A.N. Kleijn, *bestuurslid*
E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, *evangelist*
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen
Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl