

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord



VAN DE EVANGELISATIEPOST

Tegen de stroom in of met de massa mee

Vrienden, met het uitdelen van Bijbels op straat ontmoette ik een groep van 15 jongeren. Met dat ik hen groette, bood ik hen een Bijbel aan. Eén voor één bood ik die aan, maar niemand wilde een Bijbel aannemen. Totdat ik bij het laatste meisje van de groep kwam, die zei: "Ja meneer, geeft u mij een Bijbel." De anderen jongeren keken haar verrast aan. Ik zei: "Wat mooi, dit meisje moeten jullie goed in de gaten houden. Ze gaat tegen de stroom in." Ik gaf haar ook een dagboekje "Het Rechte Spoor". Ik zei tegen de jeugd: "Dit meisje gaat niet met de massa mee, maar wil een ander spoor volgen." De jongeren dachten even na en plotseling zeiden ze: "Geef u ons ook maar een Bijbel."

Mooi als er nog mensen zijn die tegen de stroom van de massa in durven gaan. Dat is de tegenovergestelde richting van de wereld. Een richting waardoor je weerstand ervaart.

Is dat nu juist niet de oproep van het evangelie? Omkeren; bekeer u en leef!

Toch blijft het een eenzame weg. Waarom eigenlijk? De Bijbel leert in Hebreëën: "Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende." De goede boodschap van de hemel is voor de wereld verachtelijk. Maar als God iemands ogen opent gaat hij de schoonheid van Jezus Christus zien.

In Romeinen 1:16 zegt Paulus: "Want ik schaam mij

des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft."

De weg van God is toch de beste weg? Jazeker. Volg die, ook al zeggen de mensen dat je een dwaas bent. De Bijbel zegt: "Het evangelie is niet naar de mens." De wereldse wijzen maken veel bochten en kronkelingen. Ze missen hun doel. Het brengt hen in de duisternis. Een begenadigd mens wil doen wat de Heere beveelt. Dat houdt hen op de koninklijke weg. Laten we nooit proberen ons door een leugen uit de moeilijkheden te helpen. Maar laten we ons houden op de weg van waarheid en oprechtheid. Dan houden we de beste koers, al is het tegen de stroom in.

Velen worden met de massa meegetrokken en worden slaven van menselijke meningen.

Laten wij de goede plaats innemen. Wees niet lafhartig. Moeten wij toelaten dat de naam van de Heere Jezus op de achtergrond gehouden wordt? Moet onze godsdienst ons meeslepen als een start? Nee, moet Gods naam niet veel meer vooropgaan? Voor ons en anderen? Laat, vrienden, het genade woord van de apostel Paulus ons goede moed geven. Efeziërs 5:8 "Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts."

Evangelist P. Pols, Uden

KINDERBIJBELCLUB UDEN

Lieve broeders en zusters,

Uw heeft al vaker in de nieuwsbrief mogen horen over het werk van de kinderbijbelclub en wat wij als leiders voor de kinderen mogen betekenen.

Op de kinderbijbelclub vertellen wij kinderen over wat God heeft gedaan toen hij Zijn Zoon voor de mensheid liet sterven aan het kruis. Hoe Jezus ons nieuw leven aanbiedt door Zijn opstanding.

Zo hebben we laatst aan de kinderen medegedeeld dat ze met al hun zorgen bij God terecht mogen komen. De kinderen hebben hun gebedspunten duidelijk gemaakt: hereniging met moeder na 7 jaar; genezing van grootouders, fijne schoolomgeving zonder pesten en nog veel meer punten.

Jullie bieden financiële steun, maar willen jullie ook bidden voor het werk onder de kinderen? We hebben Gods hulp en leiding nodig. Ook met de nieuwe activiteiten die we voor de tieners willen aanbieden is jullie gebed essentieel.

Dank voor uw gebed en Gods rijkelijke zegen!

Groeten,
Priscila



“En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.” (Mattheüs 28 vers 16 t/m 21).

Het toeleven naar Pasen, met in het bijzonder de veertigdagentijd, ligt achter ons. Geboorte, lijden en sterven, het volgt elkaar snel op in het kerkelijk jaar. De tijd gaat snel. Zo kan het ook in ons eigen leven voelen.

Het Bijbelboek Mattheüs vertelt ons kort over de opstanding aan het begin van hoofdstuk 28. De laatste verzen staan nu centraal. Van de twaalf discipelen zijn er elf op weg gegaan. Judas die Jezus verraden had was geen onderdeel meer van de groep. In hoofdstuk 26:32 lezen we de belofte dat Hij hen na Zijn opstanding zou voorgaan naar Galiléa. Aan die opdracht geven ze gehoor. De reis gaat naar Galiléa. Een bekende plaats voor de discipelen; sommigen zijn er geroepen tot discipel.

We lezen niet hoe de verschijning plaatsgevonden heeft, we lezen wel dat ze Hem zagen. Ze zien Hem met eigen ogen en aanbidden Hem. Misschien denkt u wel; als ik Hem zou zien dan zou ik zeker geloven dat Hij is opgestaan en leeft. Misschien verbaast het u wel dat er discipelen zijn die twijfelden of Hij het wel echt is. Ze zijn per slot van rekening een aantal jaar in Zijn nabijheid geweest. Ze hebben de wonden gezien en de belofte uit Zijn mond gehoord dat Hij zou opstaan. Het staat er in één zin; Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galiléa. Uit Zichzelf staat Hij op, uit eigen kracht. De opstanding heeft plaatsgevonden en nu treffen ze Hem hier in Galiléa. Hij komt op hen af en zegt: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het leven is overwonnen, net als de dood. Ja álles is volbracht. Dat mag ook een geruststelling voor ons zijn. Hoe het ook tekeer gaat in de wereld, Hem is gegeven alle macht. Hij staat overal boven. Boven de wereld,

boven Zijn kerk en Hij staat in voor Zijn werk. Zoals Jesaja het zegt in hoofdstuk 53: “De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem.” Zijn offer is voor ons tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Na die belofte volgt een opdracht. Voor de discipelen en niet minder voor ons vandaag: “Onderwijst alle volken.” De wereld lijkt steeds kleiner en bereikbaarder te worden. Nieuws gaat de wereld over en ook het goede nieuws van Goede Vrijdag en Pasen gaat de wereld over. Het woord keert nooit ledig – dat wil zeggen: vruchteloos of zonder uitwerking, – terug. Het heeft uitwerking en is nooit voor niets. Wij hebben de Bijbel, het bewijs dat Gods werk is doorgegaan, alle eeuwen door. Het volk is groter geworden. Kinderen en ouderen zijn gedoopt en toegebracht. Ook vandaag worden er mensen gedoopt, soms in het diepste geheim met diezelfde woorden: “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

Na de opdracht om de volken te onderwijzen, te dopen en te leren de geboden te onderhouden volgt weer een belofte; één van nabijheid. De belofte dat Hij tot aan de voleinding van deze wereld met ons zal zijn. De Heere Jezus is opgevaren. Met hemelvaart mogen we dat in het bijzonder gedenken. En Hij zit aan de rechterhand van Zijn vader. Totdat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden en om Zijn gemeente voor eeuwig thuis te halen.

Johannes 20:29b: Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.

Jaap den Ouden

FINANCIËN

“Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.”
De Heere heeft de blijmoedige gever lief.

Giften t/m 6 april 2022 **€ 6.744,87**



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Haringvliet 27, 3313 EA Dordrecht
E secretariaat@kerkinuden.nl
T 0657190856
W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, *voorzitter*
E adrdegroot@kklksafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*
E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*
E haro.oa.25@gmail.com

A.N. Kleijn, *bestuurslid*
E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, *evangelist*
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen
Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl