

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord



VAN DE EVANGELISATIEPOST

Vrijmoedig getuigen

Het woord "vrijmoedig spreken" of "vrijmoedig(heid)" komen we geregeld in de Bijbel tegen. Wat betekent dat eigenlijk? Het betekent zoiets als: "alles zeggen, onbeschoemd, vrijuit en openhartig spreken." Spreken met vrijmoedigheid is dus zonder rem. Er is niets wat je in de weg staat of tegenhoudt.

In het Bijbelboek Handelingen wordt dit woord/ deze woorden het meest gebruikt; zo'n 11 keer. In Handelingen; het Bijbelboek waarin het gaat over de voortgang van het evangelie. De boodschap van het evangelie die zich als een olievlek verspreidt vanuit Jeruzalem naar Juda en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Wanneer het in Handelingen gaat over de voortgang van het evangelie, komt het woord "vrijmoedig spreken" of "vrijmoedigheid" regelmatig terug. Vrijmoedigheid om Gods Woord door te geven, om te spreken in de Naam van Jezus. We lezen het o.a. van Petrus en Johannes vóór het Sanhedrin (4:13); van de christelijke gemeente (4:31); van Paulus in Damascus na zijn bekering (9:27) en van Apollos (18:26). En aan het eind van Handelingen lezen we opnieuw van Paulus in Rome, in het toenmalige centrum van de wereld: "Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd." (28:31). Is vrijmoedigheid de sleutel tot de verspreiding van het evangelie? Het is wel nodig, maar het is niet de sleutel. De sleutel tot de verspreiding van het evangelie is het werk van God door Zijn Geest.

Jezus beloofde het immers zelf aan Zijn discipelen vóór zijn hemelvaart: "Maar Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn..." (1:8). En het vervuld worden met de Heiligen Geest en het Woord van God met vrijmoedigheid spreken is de verhoring op het gebed om vrijmoedigheid (4:29-30). De voortgang van het evangelie ligt in het genadige werk van God, Die er door Zijn Geest voor zorgt dat de boodschap van de gekruisigde en opgestane Heiland verkondigd wordt.

En daarvoor schakelt Hij wonderwel mensen in. Dat wordt in Handelingen wel duidelijk.

Zo doet Hij dat ook vandaag de dag nog. Ook in Uden, waar Piet Pols evangelist mag zijn.

Die vrijmoedigheid is dus niet iets dat we op zak hebben, het is een genadegave van God. Tegelijkertijd houdt Handelingen ons wel een spiegel voor. Bidden wij om die vrijmoedigheid? Die spiegel krijg ikzelf ook in Uden voorgehouden, waar ik met enige regelmaat kom, waar sommigen zo onbeschoemd en vrij spreken van God en Zijn werk in hun leven.

Laten we bidden om de voortgang van het evangelie in Uden, Nederland en daarbuiten. God wil daar mensen voor gebruiken; ieder op zijn/haar plek.

"Heer', open Gij mijn lippen door Uw kracht, zo zal mijn mond Uw lof gestaâg vermelden" (Ps. 51:8 ber.).

A.N. Kleijn

KINDERBIJBELCLUB UDEN



Zomaar een clubmiddag in de Nieuwe Pit. De inschrijftafel, de kring met stoelen, tafels met knutselpullen, de vertelkoffer, alles staat klaar. De ranja wordt alvast in de bekers geschonken en buiten hangt het spandoek uitnodigend vóór de ingang: Welkom op de kinderbijbelclub. En dan is het altijd weer spannend. Hoeveel kinderen zullen komen? Zouden er nieuwe gezichten bij zijn? En de tieners; houden ze het vol of kiezen ze toch voor shoppen, spelen op straat of bij iemand thuis? Het is zo verschillend. De ene keer stommelen er 10 of 11 kinderen de trap op, benieuwd naar wat het programma hen zal brengen. Een andere keer zijn het er 3 of 4. Ook bij de jongste groep wisselt het aantal sterk. Maar het team heeft de ervaring dat het niet in de kwantiteit zit, maar in de kwaliteit. Hoe graag we ook zouden willen dat er te weinig stoelen zijn voor al die kinderen die nog (bijna) nooit van de Heere Jezus hebben gehoord. Deze middag is niet het aantal bijzonder, maar wel de sfeer. Het verhaal gaat over de roeping van Levi, de tollenaar. Levi leefde zijn luxe, maar o zo lege leven. De dagen regen zich aaneen, elke dag meer van hetzelfde; meer geld, meer weelde, maar ook meer afwijzing en meer eenzaamheid. Tot die dag waarop Jezus langskwam. Jezus liep niet door met afgewend gezicht zoals zovelen. Jezus stopte en Hij zag Levi. En toen waren die twee woorden genoeg: "Volg mij." Levi stond op en volgde. Zijn leven is vanaf die dag nooit meer hetzelfde geweest. Zijn leef- en denkrichting is 180 graden gedraaid.

Om dit duidelijk te maken, werd het verhaal ondersteund door het gebruik van een grote papieren pijl. Een pijl geeft de richting aan. We hebben eigenlijk allemaal zo'n pijl in ons leven. Waar is onze pijl op gericht? Waarheen wijst hij? Richten we onze pijl op onszelf of wijst hij naar Jezus, d.w.z. omhoog? Als we dat doen, gaat de pijl als vanzelf ook naar anderen om ons heen.

De kinderen luisterden ademloos en volgden tijdens het verhaal de pijl die steeds van richting ver-

anderde, maar uiteindelijk een vaste koers had: naar Jezus en naar de naaste.

Na het verhaal volgden de andere programmaonderdelen: knabbel en babbel, knutselen, spelletjes. Eén jongen ging echter eerst iets anders doen. Hij zocht een stuk papier en een schaar en knipte er een pijl uit. Er moet bij gezegd worden dat deze jongen altijd goed naar de Bijbelverhalen luistert. Hij onthoudt ze ook verrassend goed, maar zodra het vrijere programma begint, hebben zowel de leiding als de andere kinderen vaak heel wat van hem te verdragen.

Zo niet deze middag. Hij hield de pijl de hele middag bij zich en zorgde ervoor dat de pijl niet naar hemzelf wees, maar naar boven en naar anderen. Hij bracht het ook in praktijk, hij bood meerdere keren hulp aan en was aardig voor iedereen.

Zomaar een clubmiddag, een middag waarop we zomaar verrast werden door een kind dat de richting van zijn pijl veranderde.

Hoe zou het de dagen erna zijn gegaan? En hoe zal het de volgende keer verlopen? Laten we bidden voor alle kinderen en tieners in Uden; dat het zaad mag ontkiemen in hun hart; dat ze Jezus zullen volgen, alle dagen van hun leven.

Aan het eind van de middag kregen alle kinderen nog waxinelichtjes mee met de boodschap: Jezus is het Licht voor de wereld. Het was de week van Halloween, het 'feest' van de duisternis, maar wij mogen weten en uitdragen dat de duisternis het nooit zal winnen van het Licht.

Marian van den Bogert

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst” (Jes. 9:5).

In het negende hoofdstuk van de profetie van Jesaja wordt het grote wonder beschreven dat het volk dat in de duisternis wandelt een groot licht zal zien (vers 1). De evangelist Mattheüs komt op deze woorden terug. Het volk in de duisternis is de bevolking van het half-heidense Galilea. Zij zullen een groot licht zien. Zij zullen de Middelaar zien. Daarom begint Jesaja het vijfde vers met de woorden: Want een Kind is ons geboren... Dit is de reden dat het volk grote vreugde en blijdschap zou genieten. Het licht van Christus zal opgaan!

De profeet ziet grote heerlijkheid in dit Kind. In het vijfde vers geeft hij veel namen die de schoonheid van de Middelaar bezingen. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Zijn hart is er vol van. Hoe dierbaar is dit Kind. Alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste, mijn Zielevriend. Lezer, heeft u dit al na mogen zeggen door genade? Kent u de schoonheid en de heerlijkheid van deze Middelaar?

Eén van de namen is: Sterke God. De Middelaar zal Gód zijn. Als dat niet waar zou zijn, hebben alle andere namen eigenlijk geen troostvolle betekenis.

Als de apostel Johannes ziet op de godheid van Christus zegt hij: En wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader. Ook in de geloofsbelijdenis van Nicéa klinkt deze diepe verwondering door: God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door Welken alle dingen gemaakt zijn. Was de Middelaar geen God, wie zou ooit zalig kunnen worden?

Jesaja noemt Hem sterke God. De kanttekening bij deze woorden is rijk van inhoud. Omdat Hij sterk was kon Hij de ondraaglijke last van de toorn van God over de zonde van al Zijn kinderen aan Zijn mensheid dragen. Door Zijn eigen kracht kon Hij van de doden opstaan. Maar Hij is ook de sterke God om in de harten van Zijn kinderen te werken. O, wij hebben Hem nodig om van dood levend gemaakt te worden en dat we gaan leven naar Zijn wil. Zodat de Heere aan Zijn eer zal komen. Dit is mogelijk, omdat de Middelaar de sterke God is. Daardoor heeft Hij ook grote wonderen gedaan en zal Hij dit ook blijven doen. Uiteindelijk zal door Zijn kracht de opwekking der doden plaatsvinden. Heeft u deze sterke God al leren kennen?

Adriaan de Goot



FINANCIËN

“Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.”
De Heere heeft de blijmoedige geveer lief.

Giften t/m 22 november 2021 € 29.581,51



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Haringvliet 27, 3313 EA Dordrecht
E secretariaat@kerkinuden.nl
T 0657190856
W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, *voorzitter*
E adrdegroot@kklisafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*
E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*
E haro.aa.25@gmail.com

A.N. Kleijn, *bestuurslid*
E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, *evangelist*
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen
Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl