

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord



VAN DE EVANGELISATIEPOST

Het gebroken bagagekarretje

Vrienden, hij kwam langzaam lopend langs ons. Een lange joods-orthodoxe jongeman, in de traditionele kleding, met baard, hoge hoed en zwarte kleding. Hij sleepte een grote bagagekar achter zich aan. Voortdurend passeren er ons joods-orthodoxe mannen voor het station in Antwerpen. Wij staan daar vaak met Bijbels uit verschillende talen. Het lukte ons bijna nooit om de Israëlitische mensen een Bijbel te geven. We probeerden, het wel maar ze lopen met geheven hoofd aan ons voorbij. Best aangrijpend dat wij hun eigen Heere Jezus Christus mogen kennen en zij er niet van willen weten.

Op het moment dat de joodse man ons passeerde brak plots zijn bagagekarretje in tweeën. Ik schoot hem te hulp om de boel bij elkaar te houden. Het hele pakket was best zwaar en ik begreep dat hij nog een kleine kilometer moest lopen naar zijn bestemming. "Kan ik je verder helpen?" vroeg ik. Hij keek verrast op. Dat verwachtte hij echt niet, maar hij vond het goed. "Neem dan onze steekwagen mee, maar breng hem alstublieft weer terug," zei ik. De hele bagage met zijn karretje paste op onze steekwagen, en zo vervolgde hij zijn weg. Ondertussen zijn wij verdergegaan met het uitdelen van de Bijbels. De tijd verstreek en wij stonden op het punt naar huis te gaan. We keken in de richting waarheen de joodse man vertrokken was. En jawel, op het laatste moment zagen wij hem aankomen.

Hij kwam naar mij toe, bedankte mij, gaf de steekwagen terug en wilde mij betalen. "Nee, nee, nee," zei ik. "Ik wil geen geld, maar ik heb voor jou een complete Bijbel." Hij keek mij aan, nam de Bijbel aan, bedankte mij en keerde terug naar zijn bestemming. Ja best een aparte manier om iemand een Bijbel te geven. Wij bidden voor de joodse man dat hij de Heere Jezus Christus vindt in de Bijbel. En dat Hij in de Heere mag geloven als zijn Redder en Zaligmaker.

Vrienden, wij zijn nu ruim 24 jaar met het evangelie van Jezus Christus werkzaam in Uden. Dat overdenkende, belijden wij met Samuel: Eben-Haëzer; Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. Inderdaad wij hebben ons vertrouwen mogen stellen op de Koning van de kerk, Jezus Christus. Hij liet ons nimmer schaamrood staan. Wij zeggen nog steeds met Paulus, zoals we toen in Uden begonnen zijn: "Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek" (Rom. 1:16).

Wij zijn dankbaar voor Gods trouwe hulp en zorg. Wij danken jullie voor de trouwe hulp en gebeden die wij mochten ervaren. Nu ik dit schrijf, naderen wij het kerstfeest en de jaarwisseling. Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen en als de Heere het geeft een gezegend Kerstfeest.

Hartelijke groeten uit Uden,
Evangelist P. Pols

Een nieuw seizoen kinderbijbelclub

Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende (Jes. 55:11).

Tja, je denkt misschien bij evangelisatie aan folders uitdelen op de markt in Uden. Bidden voor mensen op straat. Fijn! Vooral blijven doen! Maar op de kinderbijbelclub in de Nieuwe Pit in Uden wordt er elke twee weken op zaterdag met sketches, een PowerPoint, kinderliedjes over Jezus en een knutselwerk ook geëvangeliiseerd.

Wij zaaien daar de woorden van de Heere in de harten van de kinderen. En, zoals bovenstaande tekst ons belooft, zal het zijn uitwerking hebben in het leven.

Sinds ongeveer een jaar ben ik vanuit een andere kerkgemeente met een vriendin meegegaan om te helpen. Ik was na de eerste keer verkocht. De oprechtheid van de kinderen, de speelse manier van verhalen vertellen en de goede sfeer hebben mij ertoe aangezet om mijn zaterdagmiddag op te offeren om met de kinderen bezig te zijn. Wat een vreugde geeft het om met mijn gitaar de kinderen heerlijk te laten zingen! Hun favoriete lied is op dit moment: "Dit is de dag, die de Heer ons geeft."

We hebben het seizoen afgesloten met de witte tentdagen, zoals gebruikelijk. Wat fijn dat we twee hele dagen zichtbaar aanwezig waren in de buurt! Veel kinderen uit de flats in de omgeving zijn gekomen. Dit bracht ons op het idee om het seizoen zichtbaar buiten te starten met een springkussen voor de Nieuwe Pit. Dat was een succes. Een aantal kinderen uit de buurt kwamen daaropaf. Met als resultaat dat er weer een paar kinderen meer zijn gekomen op de zaterdagmiddag.



We hebben de afgelopen tijd gesproken over bidden. Wat is dat nu eigenlijk, en hoe doe je dat nu? Een aantal kanten van het gebed werden belicht. Het gebed van Hannah bijvoorbeeld. Zij bad uit nood tot God. Zij voelde zich achtergesteld omdat zij nog altijd geen kind had. Haar gebed werd verhoord omdat God haar nood zag. En zij beloofde haar zoon terug te geven in dienst van God.

We hebben ook het aanhoudend bidden belicht. Soms moet je "aanhouden" om antwoord te krijgen. Zo spraken we over het verhaal van de onrechtvaardige rechter die uiteindelijk de vrouw, die herhaaldelijk bij hem kwam om haar recht te halen, toch haar gelijk gaf ook al had hij daar eigenlijk geen zin in. De vastberadenheid van de vrouw had hem overtuigd. Hoeveel temeer zal onze Vader in de Hemel, onze rechtvaardige Rechter, ons uiteindelijk geven als wij oprecht bij Hem blijven aankloppen! Het is een oefening voor ons in geduld en vasthoudendheid! In vertrouwen dat God goed is!

Wat mij opvalt op de kinderbijbelclub is de eenheid die ik voel onder de medewerkers. Ik kende de meeste niet toen ik binnenkwam, maar de samenwerking liep direct goed. Het is fijn om te zien hoe iedereen zijn eigen talent inzet voor de kinderen.

Heel bemoedigend vind ik om te zien dat één van de drukste kinderen, een jongen die speciale aandacht nodig heeft van ons, het Woord dat verteld wordt vele weken daarna nog precies kan navertellen! En uit zijn daden blijkt ook dat hij heel goed heeft begrepen waar het over gaat, en er (dus) ook naar probeert te handelen, op zijn eigen kinderlijke manier!

Als ik een zaterdag denk dat ik eigenlijk wel moe ben en een duwtje nodig heb om te komen, is de gedachte aan deze jongen voor mij genoeg om mij over de drempel te trekken.

Als dan om 17.00 in de Nieuwe Pit alle stoelen weer recht staan, de limonade en de knutselpullen opgeruimd, de vloer geveegd is en we samen nabespreken en bidden voor de kinderen, dan voel ik mij dankbaar dat ik een deeltje mag zijn in Zijn grote plan voor deze kinderen en ga ik met een gezegend gevoel terug naar huis.

Kom ons helpen en het zelf ervaren!

Graag tot ziens!
Ingrid

Kerst anno 2022

Namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere (Lukas 2:11).

Hoe viert u/jij kerst dit jaar? Zoals het er nu uit ziet een kerst zonder coronamaatregelen. Tegelijk kan het voor u/jou een kerst zijn met zoveel andere zorgen, want hoe vaak hebben we het afgelopen jaar het woord *crisis* niet gehoord? Er is op dit moment zoveel gaande in de wereld. Alles lijkt elkaar steeds sneller op te volgen; stikstofcrisis, klimaatcrisis, wooncrisis, energiecrisis, een oorlog in Europa, stijgende kosten. "Het is een donkere tijd," wordt er wel eens gezegd. De vraag is echter of we te midden van zo'n opsomming van crises en problemen de grootste crisis niet vergeten. De crisis van de zonde waaruit alle andere crises geboren zijn.

In deze crisis van de zonde komt de boodschap van kerst naar ons toen. Eeuwen geleden kwam die boodschap als eerst tot de herders in de velden van Efratha bij monde van de engel: 'Namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Christus, de Heere.' De engelen brachten een boodschap van grote blijdschap (2:10); zij verkondigde het geboortebericht van de Zaligmaker. Wat een vreugde! In de stad van David is de Zaligmaker geboren, Christus, de Heere.

Jezus, Hij is de Redder, de Zaligmaker. Gods Zoon wordt mens onder de mensen om ons op te trekken uit de crisis waarin we onszelf gestort hebben. De crisis van een leven zonder God, van een leven buiten het paradijs. De crisis van de zonde die ons de dood heeft gebracht. Of is dat geen crisis? Afgesneden van het leven met God en dat door eigen schuld.

Is het kerstevangelie dan geen blijde boodschap? De

geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel verwoordt het kernachtig: 'Die om ons mensen en om onze zaligheid, is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is.' Ja, Hij is geworden als één van ons, behalve de zonde. Om Zijn volk zalig te maken van hun zonden (Mat. 1:21).

We kunnen ons zorgen maken over de tijd waarin we leven. Maar de boodschap van het kerstevangelie laat ons verder kijken dan de omstandigheden van het leven. Het leert ons dieper en verder te kijken dan al die crises. Dankzij het werk van God in Jezus Christus is er een uitweg. In het zenden van Zijn Zoon laat God Zijn liefde tot deze verloren wereld zien. Hij gaf het liefste wat Hij had; Zijn eigen Zoon, opdat ieder die in Hem geloofd niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven zal hebben (Joh. 3:16).

Te midden van een tijd van onzekerheid en onrust is Christus, de Zaligmaker Degene Die rust en zekerheid kan geven in deze tijd.

Gelooft u dat? Kent u die rust? Is Christus het rustpunt van uw hart? Dan kan het nog steeds stormen in uw leven, maar dan is er de rust in het hart vanwege Hem. Niet door de omstandigheden maar om wat God in Christus heeft gedaan en door Zijn Geest ons wil schenken. Ja, Hij heeft mij zaliggemaakt van mijn zonden!

Laten we ons in crisistijd richten op het Kind in de kribbe; Jezus. Verwacht het heil van Hem, dan zult u niet beschaamd uitkomen. Dit evangelie, deze blijde boodschap, leidt tot verwondering en aanbidding en doet ons met Maria, de moeder van de Zaligmaker, zingen: 'Mijn ziel maakt de Heere, groot, en mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker' (Luk. 1:46-47).

A.N. Kleijn

FINANCIËN

“Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.”
De Heere heeft de blijmoedige gever lief.

Giften t/m 3 november 2022 **€ 28.745**

TOTAAL GIFTEN T/M 3 NOVEMBER



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Haringvliet 27, 3313 EA Dordrecht
E secretariaat@kerkinuden.nl
T 0657190856
W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, *voorzitter*
E adrdegroot@kklksafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*
E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*
E haro.oa.25@gmail.com

A.N. Kleijn, *bestuurslid*
E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, *evangelist*
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. J.G. van Tilburg, Ouderkerk a/d IJssel
Ds. K. Veldman, Staphorst

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl