

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord



VAN DE EVANGELISATIEPOST

Vrienden,

De evangelisatiepost Uden bevindt zich in een overwegend Rooms Katholiek gebied. Maar weinig mensen gaan nog naar de Katholieke kerk. Grote kerkgebouwen gaan daardoor dicht. Er bestaat een leegte onder de mensen. Wat doe je met ziekte, rouw, armoede, gebroken gezinnen en eenzaamheid. De vraag komt bij velen op; "Bestaat God wel, bidden helpt toch niet". Een ieder zoekt ergens houvast; veelal bij zichzelf of in de wereld, bij mensen en in het occulte. Wij mogen de mensen terugroepen om naar God te luisteren en tot het Licht te komen.

Een aantal van de evangelisatieposten weet zich geroepen om te evangeliseren in Uden, Veghel en omgeving. Door te evangeliseren op de straat en bij de mensen aan huis. Er worden folders, dagboekjes en Bijbels uitgedeeld. Evangeliseren wordt wel als moeilijk ervaren, zo vaak zeggen mensen; "Geen belangstelling of we hebben alles al". Maar in geduld en vertrouwen op God mogen we verder gaan.

Diaconaal

Het evangeliseren gebeurt ook via het diaconale brood uitdelen op de dinsdag. Elke dinsdag is er vers brood, voor mensen die aangemeld worden door de sociale dienst in Uden. Er komen steeds meer mensen dinsdag brood halen. Sommigen vertellen van hun problemen, ziekte, invaliditeit, faillissement en werkloosheid. Er komen mensen die vroeger rijk waren maar nu de laatste cent moeten omkeren.

Bij aankomst begroeten wij een hele groep wachtende mensen. Je ziet hun moeite, hun zorgen, de geestelijke armoede, een leven zonder God en zonder Christus.

Dan stel ik wel eens voor om eerst samen te bidden, waarop instemmend 'ja' gezegd wordt. We danken dan de Heere voor Zijn zegen over het brood dat Hij ons geeft, we bidden voor allen om vergeving van zonden en hulp in het moeilijke leven en een zegen voor hun gezinnen. Er wordt ook wel persoonlijk gebed gevraagd, voor zieken armoede en verdriet.

De mensen die komen ga je zo steeds beter kennen. Allerlei mensen met verschillende achtergronden die we mogen uitnodigen voor het hemelse Manna in de kerkdienst op zondag, of bij de Bijbelstudie.

Verschiedene mensen mogen wij nu, via het diaconale brood uitgeven, in onze diensten ontmoeten en hun vertellen van de Heere Jezus Christus, Die voor zondaren gekomen is. De Heere Jezus zegt in Johannes 10 vers 10; "Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed". De opdracht in Uden / Veghel is nog niet af, de gemeente van Jezus Christus wordt nog uitgebreid. Vrienden blijf niet achter, want de Heere komt spoedig.

Evangelist P.Pols

Een terugblik in foto's op het jaar 2015 van de kinderbijbelclub in Uden



Januari

Iedereen zit klaar met een muziekinstrumentje. We gaan een nieuw liedje leren!



Maart

Het verhaal van Pasen wordt verteld door een 'reporter' vanuit Jeruzalem. Daarna zitten we met z'n allen aan een overheerlijke paasbrunch.



Mei

De witte-tent-dagen zijn hectisch en vermoeiend, maar geweldig om zo te mogen 'zaaien'. En... we hebben weer een aantal nieuwe adressen van kinderen.



Piet komt ook een kijkje nemen om ons een hart onder de riem te steken!



December

Bij het kerstfeest worden onze vrijwilligers Dienie, Lily en Joke in het zonnetje gezet!

2016?

Wat 2016 ons gaat brengen, weten we niet. Maar één ding is zeker: God is trouw. Hij gaat door met Zijn werk! In die zekerheid mogen we verder gaan met ons werk onder de kinderen in Uden.

MEDITATIE

Lukas 4 vs. 18 *De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart.*

De bovenstaande tekst uit de profetie van Jesaja las de Heere Jezus in Nazareth waar Hij opgegroeid was, op de sabbat. De inwoners van Nazareth wilden niet geloven dat Jezus de Messias was. Jezus vertelde hen dat Hij vol van de Heilige Geest gekomen was om het Evangelie aan de armen te prediken, gebroken harten te genezen. Gevangenen loslating en blinden het gezicht.

Eerst verwonderden ze zich nog over de woorden van de Heere Jezus. Maar even later toen Hij vertelde van Naäman en de weduwe van Zarfath werden ze boos. Ze wilden wonderen zien maar in Jezus geloofden ze niet. Ze waren toch veel beter dan die heidenen. Dat Jezus hen genadig wilde zijn? Wat dacht Hij wel, Hij was toch de zoon van Jozef de timmerman en was met hen opgegroeid. Wat durfde Hij te zeggen? Moesten ze in Hem geloven anders konden zij niet zalig worden? Wat dacht Hij wel? Hij was toch met hen in Nazareth opgegroeid?

Wat Jezus leerde was voor hen onverdraaglijk. Het kwetste hen in hun trots.

Schreeuwend wierpen ze de Heere uit de synagoge, de stad uit en wilden Hem van een steile rots te pletter doen

vallen. Terwijl de Heere kwam om hen te redden. Het verwerpen van de Heere Jezus is het verwerpen van je eigen zaligheid. Terwijl zij Hem van de steilte af wilden werpen, keerde Jezus zich om en er gebeurde niets. Hij zag hen aan, het schreeuwen hield op. De Heere Jezus liet even iets van de Majesteit en kracht zien, die Hij, de Zoon van God bezat. En zij moesten erkennen dat Hij geen gewoon mens was. Maar ze wilden zich niet bekeren. Het moet wel een verdrietige sabbat voor de Heere Jezus geweest zijn. Veracht, verworpen en bijna vermoord, door Zijn eigen stadgenoten.

Hiermee is ook de Schrift vervuld; Jesaja 53 vs. 3 *Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.* Het tekent dat Zijn lijden in verachting en ongeloof zeer groot is. Niet alleen aan het kruis maar heel Zijn leven was een lijdensweg. Nog steeds wordt de Heere Jezus veracht, verworpen en dood gewenst. Terwijl Hij nog doorgaat met Zijn reddende werk om verloren mensen zalig te maken. Vrienden; Zo gij Zijn stem hoort verhardt u niet maar laat u leiden.

FINANCIEN



Dank aan God, Die ons de middelen gaf om ons werk te doen. Ook allen die ons steunden zijn we dankbaar! We hopen op uw blijvend meeleven. Financieel gezien zijn het moeilijke tijden!



Afscheid

Op het moment dat ik dit typ, is er nog 2 keer kinderbijbelclub in Den Bosch. Het was een erg moeilijke beslissing om te stoppen met de club, maar toch denken we als team dat dit een goede beslissing is. De belangrijkste reden is dat de kinderen die komen, bijna allemaal 's zondags ook naar de kerk gaan. Op die manier is er eigenlijk geen sprake meer van evangelisatie omdat de kinderen regelmatig het evangelie in de kerk horen. Een andere reden is dat we na diverse pogingen geen andere kinderen meer bij de club weten te krijgen.

Zo zijn we nu dus naar het einde van een lange periode aan het toelevan. Ongeveer 13 jaar mochten we als team dit werk doen in Rosmalen en Den Bosch.

Sommige kinderen vinden het erg jammer dat de club gaat stoppen. Dat maakt zo'n besluit extra moeilijk. Verder merken we gelukkig ook dat de kinderen in de loop van de tijd veel geleerd hebben, meestal goed luisteren naar het Bijbelverhaal!

We zijn nu bezig met de voorbereiding van de laatste clubmiddag, inlichten van de ouders, inlichten van de verhuurder van het zaaltje, opruimen van de clubkast, etc.

Op dit moment hebben we als team nog geen andere 'opdracht' of gezamenlijk ideaal. Wellicht dat een ieder van het team geplaagd wordt in een ander stukje van Gods koninkrijk.

Ook vanaf deze plaats willen we het bestuur hartelijk danken voor het vertrouwen wat er al die jaren is geweest en u als lezers van de nieuwsbrief voor uw belangstelling en gebed.

Gebedspunten:

- Bidt dat de kinderen met het Woord van God in contact blijven, dat God hen vasthoudt.
- Vraag God om verdere leiding van ons als team

Dankpunten:

- Dank God voor Zijn Woord wat gezaaid mocht worden op de kinderbijbelclub in Den Bosch.
- Dank God ervoor dat Hij doorgaat met zijn werk, waar ook op de wereld.

*Herbert Stam
KBC Den Bosch*

COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Lekdijk 237a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland

E jaapdenouden1@hotmail.com
T 0657190856

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI-erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

Adr. de Groot, *voorzitter*
E adrdegroot@kliksafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*
E jaapdenouden1@hotmail.com

J. Roodenburg, *penningmeester*
E j.roodenburg14@gmail.com

P. van de Minkelis, *bestuurslid*
E p.minkelis@kpnplanet.nl

P. Pols, *evangelist*
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. C. Stelwagen, Damwoude
Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen
Ds. K. Veldman, Springfield (Canada)

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.