

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord



VAN DE EVANGELISATIEPOST

Aanval

Vrienden, wij weten dat de grote tegenstander van onze Heere Jezus Christus de satan is. Met het lezen van de Bijbel, o.a. Ezechiël 28:11-19, zien we steeds duidelijker dat zelfs voor de schepping de satan de plaats van onze Heere Jezus Christus in wilde nemen. De mooiste geschapen engel viel daardoor om zijn ongerechtigheid van God af. Hij trok een derde van de engelen met zich mee; de demonen, de machten van de duisternis. Het lukte de satan niet om de plaats van de eeuwige Zoon in te nemen en daarom richtte hij zich op Gods schepping.

Adam en Eva werden verleid door eigen schuld. De satan, de oude slang, noemde zichzelf "de overste van de wereld". Een verloren wereld in duisternis. Gods liefde is zo oneindig groot dat Hij Zijn enige Zoon naar de wereld gezonden heeft Die Mens werd; onze Heere Jezus, de Zaligmaker van de wereld. U weet dat Jezus het Licht van de wereld is Die de duisternis overwonnen heeft. Ja, Hij Die de kop van de satan vermorzelde toen Hij aan het kruis hing.

Johannes zegt: "Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden". Daarvan moeten wij getuigen zijn in de plaats Uden. Vrienden, de macht van satan is nog niet ten einde. Het meest wordt hij vergramt als we in de gemeente onze Heere

voorstellen als de grote Overwinnaar over de satan. Jaren geleden merkte sommigen knechten van God op dat er een macht van duisternis in Uden rondging. Wij zijn geroepen om van het Licht, van Jezus Christus te getuigen. Hoe meer we onze Heere Jezus daarover roemen en verhogen, des te meer ervaren wij de boosheid van de satan. De laatste tijd probeert de duivel, in grote toorn en woede, van binnen en van buiten de gemeente in Uden aan te vallen. Als onze Heere Jezus ons niet te hulp gekomen was waren we geworgd, ja vergaan. Toen we Openbaring 13 predikten in Uden, werd ik zo aangevallen tijdens de dienst dat ik bijna niet verder kon met prediken. Dat kwam omdat we onze Heere tegenover de satan hebben verhoogd als de grote Overwinnaar. Dan gaat het gebed "Verlos ons van de boze" een diepere betekenis krijgen. Wat is dan de voorbede voor de gemeente in Uden nodig! Zoals de apostel Paulus zegt: "Bid voor ons". Daarom vragen wij u, vrienden, om voorbede, dat we de goede strijd mogen strijden en het geloof in de naam van onze Heere Jezus Christus mogen behouden.

Hartelijke groet uit Uden,

Evangelist P. Pols.

Onverwachte zegeningen

Het was een prachtig plan: Tijdens de zomervakantie drie keer een “openlucht-kinderbijbelclub” houden op het grasveld bij het wijkgebouw. Het doel van dit plan was om nieuwe kinderen uit de omliggende flats met het evangelie te bereiken en contact houden met de kinderen die de kinderbijbelclub al langer bezochten.

Maar dan is het zover. En dan kost het stiekem behoorlijk wat (vakantie)tijd en energie naast het drukke gezinsleven. En dan komen dit soort gedachten bij mij op: “Is het dit allemaal waard? Waar doen we het voor? Wat levert het op?” Totdat de clubmiddagen daadwerkelijk plaatsvinden. Dan schaam ik me voor die gedachten en tel ik de zegeningen...:

- De eerste middag zou het zo goed als zeker gaan regenen. Dat is niet fijn bij een openluchtclub. We hadden vooraf thuis met onze kinderen gebeden om goed weer. *Wat een zegen als het dan zo goed als droog blijft en we ongehinderd club kunnen houden!*
- Lisa komt ook naar de openluchtclub en ze brengt 4 familieleden mee! Lisa heeft een Hindoestaanse achtergrond, maar is ons meest trouwe clubkind! Ik had haar ooit een armbandje met 5 kleuren gegeven waarmee je het evangelie kunt uitleggen. (Zie voor meer informatie: <https://shop.goedinvorm.nu/products/woordeloos-boek-bandjes>). Ze kwam blij naar me toe om te vertellen dat ze nog precies wist wat elke kleur betekende en direct ratelde ze het achter elkaar op. “En ik doe het armbandje nooit af”, vertelde ze er trots achteraan. *Wat een zegen als kinderen onthouden wat ze horen over het evangelie en trouw naar de club komen!*
- En dan is daar Hamza*. Ineens komt hij aangelopen. Ik ken hem al sinds zijn derde jaar toen hij met zijn Afrikaanse moeder naar de kerk kwam

in Ujes Hofke. Hij wilde dan niets liever dan bij iedereen op schoot zitten. Tot we hem uit het oog verloren, omdat hij met zijn moeder naar Engeland verhuisde. Zo'n vier jaar lang hoorden we niets van hem. Tot hij opeens tot onze grote verrassing naar de kinderbijbelclub kwam, omdat hij inmiddels bij zijn vader woonde in een flat bij het wijkgebouw! Jarenlang bezocht hij trouw de clubmiddagen. We hadden onze handen vol aan hem, maar hij luisterde goed naar de Bijbelverhalen en stelde moeilijke vragen zoals: “Ik bid heel vaak, maar hoort God dat wel, want ik merk er niets van?” De laatste tijd zagen we hem niet meer op de club. Ik kwam hem een paar weken geleden wel tegen in het centrum. Toen was hij op weg naar de moskee om Koranles te krijgen. Daar moet hij naar toe van zijn vader die een moslim-achtergrond heeft. Ik was bang om Hamza kwijt te raken en begon weer voor hem te bidden. De eerste openluchtclub liep hij langs met een vriend, maar hij wilde niet meedoen. Misschien niet stoer genoeg als je inmiddels elf bent? Maar bij de tweede openluchtclub zit hij er ineens tussen! We hebben even een gesprekje. Hij herinnert zich nog dat hij met zijn moeder mee naar de kerk ging. Ik lees samen met hem wat hij zojuist heeft opgeschreven bij de verwerkingsopdracht na het Bijbelverhaal: Hamza houdt van Jezus en God. Een bemoediging! *Wat een zegen: God is trouw, Hij laat niet los wat Zijn hand begon!*

- Ik word er blij van als we met de kinderen zingen: “Mchtig is de naam van de Heer!” Wat een getuigenis hier midden tussen de flat! *Wat een zegen dat we in een land wonen waar je in alle rust een openluchtclub mag houden en luidkeels mag zingen over hoe machtig God is!*

Ik kan zo nog even doorgaan. Ja, het kost tijd en energie en stress, zo'n openluchtclub. Maar wat is het geweldig om te merken dat God het wil gebruiken. Een onbekende dichter verwoordde het als volgt:

Wat neem ik mee?

Sommigen verzamelen geld langs de weg van hun leven; anderen rozen en rust van hun zwoegen en streven. Maar ik verzamel liever kinderen uit de dorens van zonde; ik zoek naar kinderen met onzichtbare wonden. Want met geld zullen we de hemel niet binnengaan; en rozen... ze zullen vergaan. Maar kinderen, huppelend aan mijn hand, die kan ik wijzen op 't Vaderland.

* De naam Hamza is gefingeerd.

Riënne van der Bolt



MEDITATIE

“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden” (1 Joh. 4:10).

Er zijn wat vijandigheden onder de mensen; tweedracht, ruzie, haat en nijd. Het komt voor in de wereld, in de politiek, in gezinnen en zelfs in de kerken. Hoe kan het weer goed komen? Tweedracht is snel begonnen, maar het goed maken kan veelal lang duren. Elkaar vergeven en om vergeving vragen vinden we vaak moeilijk en stellen we uit. Het gevolg is afstand; een kloof en vervreemding van elkaar. Wat mooi als het weer goed kan komen door te vergeven en vergeving te ontvangen. De Bijbel leert ons dat de breuk met God in het Paradijs begonnen is. Er kwam vijandschap tussen God en mensen. Door de moedwillige afval kwam er een kloof en vervreemding met God. Hoe zal dat weer goed komen? Door goed te gaan leven, door goede werken te doen of minder te zondigen? Alle pogingen van ons zijn mislukt en zullen mislukken. Die wegen lopen dood.

Onze Heere Jezus werd door Zijn Vader gezonden tot een verzoening voor onze zonden. Wij bidden of zingen: “Vergeef mij al mijn zonden, die Uwe hoogheid schonden.” Wat een blijde boodschap dat er vergeving is om de kruisdood van Jezus Christus. Verzoening is nog rijker; dan is het werkelijk helemaal weer goed zoals in het begin. Gods liefde is zo volmaakt dat Hij Zijn Zoon voor ons in de dood overgaf tot verzoening van onze zonden. Wij belijden met de apostel Paulus: “En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft” (2 Kor. 5:18). Zo ook: 2 Kor. 5:20: “Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.”

Evangelist P. Pols

FINANCIËN

Wij blijven uw financiële hulp nodig hebben, zodat wij de evangelisatie in Uden en omgeving kunnen blijven doen tot opbouw van Gods Koninkrijk.

De Heere zegene u en uw gaven.

Giften t/m 29 juli 2021 € 18.061,56



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Haringvliet 27, 3313 EA Dordrecht
E secretariaat@kerkinuden.nl
T 0657190856
W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, *voorzitter*
E adrdegroot@kklksafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*
E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*
E haro.oa.25@gmail.com

A.N. Kleijn, *bestuurslid*
E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, *evangelist*
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen
Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl