

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord

VAN DE EVANGELISATIEPOST



Terugblik en toekomst

n.a.v. 25-jarig jubileum van Piet Pols als evangelist 3 september jl.

Wij mogen terugzien op een gezegende jubileumdag. Op Zijn dag in het midden van de gemeente te Uden. De prediking stond in het licht van Psalm 84 en had mede verband met het overlijden van onze vriend Arend. Als gemeentelid kon Arend niet door ons worden begraven, maar hij is door zijn kinderen weggenomen en niemand weet waar hij is gebleven. Laten wij bidden voor de nakomelingen van Arend dat ze mogen leren wat werkelijk de grootste rijkdom in dit leven is; die ene Naam onder de Hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten en kunnen worden: de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Buiten Hem is geen leven maar een eeuwig zielsverderf.

Arend mag nu altijd zingen: "Zelfs vindt de mus een huis, o HEER', de zwaluw legt haar jongskens neer, in 't kunstig nest bij Uw altaren, bij U, mijn Koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot; geduchte HEER' der legerscharen, welzalig hij, die bij U woont, gestaag U prijst en eerbied toont."

Alle pelgrims die geloven in de Heere Jezus Christus, de volkomen Zaligmaker, gaan van kracht tot kracht steeds voort en elk hunner zal in het zalig oord van Sion, haast voor God verschijnen. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is geen gemakkelijke weg. Een weg van strijd; van buiten en van binnen. Maar Hij geeft ons een toekomst vol van hoop. Dat heeft Hij ons beloofd. Niemand anders U alleen, leidt ons door dit leven heen.

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. Hij is overwinnaar in de strijd en geeft Zijn volk de zegen.

Piet heeft de ontvangen tekst tijdens zijn intrede als een profetische belofte mogen ervaren: "En ook op

Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren." (Hand. 2:18). Al die 25 jaar heeft Piet mogen werken en preken door de kracht van die Heilige Geest naar de omstandigheden van het leven en wonderen mogen meemaken. Hij heeft vrucht op de prediking mogen zien. En om Piet zijn woorden te gebruiken: "Met de zon boven me en de wind achter me." Hij heeft alles in Zijn hand en niets loopt Hem uit de hand.

Het is altijd de wens van Piet geweest om tot eer van Zijn grote Naam te prediken: "Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en dien gekruisigd." (1 Kor. 2:2) De Heere heeft voorzien in het leven van Piet en de gemeente en Hij zal blijven voorzien in het toekomstige omdat Hij dit heeft beloofd. Dit mag ons troosten en sterken.

Als bestuur hebben wij geprobeerd een kleine terugblik te geven van het 25-jarig jubileum, het werk en de toekomstverwachting. Dat in Uden en overal Gods Woord verkondigt mag worden. God zegene het verdere in alle arbeid die in het midden van jullie mag worden gedaan tot opbouw van Zijn eeuwig Koninkrijk. Laten we ook blijven bidden voor en met elkaar en voor Piet dat hij een geopende deur mag blijven ervaren voor de prediking en alle arbeid in het midden van de gemeente.

Wij danken ook hen uit de gemeente die tijdens de morgendienst een woord gesproken hebben. Het was bemoedigend en versterkend.

Namens het bestuur
J. Roodenburg

Een getuigenis in de gymzaal

Twee keer per jaar huren we een gymzaal voor de kinderen van de kinderbijbelclub in Uden. Ze vinden het telkens weer fantastisch om daar te sporten en spelletjes te doen.

Halverwege de middag worden de meeste kinderen moe en zijn ze toe aan een pauze. Met ranja en een zakje chips zitten ze rustig op banken in een hoek van de gymzaal. Een prima moment om een verhaal te vertellen. We hebben dit keer gekozen voor een zendingsverhaal, omdat vandaag alles een beetje anders is. Het verhaal gaat over een zending in India die niet verder kan reizen, omdat een reusachtige omgevallen boom de weg verspert. De zending moet nu een omweg maken en komt terecht in een klein bergdorpje, waar hij anders nooit naar toe was gereisd. Hij nodigt alle mensen van het dorpje uit voor een samenkomst en vertelt hun over de Heere Jezus. Het zendingsverhaal maakt indruk. Eén jongen steekt zijn vinger op. "Waarom wil die man overal over Jezus vertellen?" vraagt hij. Wow, wat een goede vraag! Ik vraag of iemand van de kinderen een antwoord weet. Een ander jongetje gaat er eens goed voor zitten. Hij weet het! "Omdat Jezus de Enige is, die je kan redden!"

Een kleine jongen die van Jezus getuigt in de gymzaal. Ik zou willen dat deze getuigenis in elke woonkamer, sporthal, school of flat van Uden klinkt! Maar de realiteit is anders! Alles stond de afgelopen periode in het teken van Halloween. Het lijkt elk jaar meer aandacht te krijgen. Huizen worden versierd met spoken, skeletten en bloederige taferelen. Op basisscholen worden occulte spelletjes gespeeld. Het lijkt alsof de duisternis wint.

Moeder Teresa zei iets om over na te denken: "Als wij het licht van Christus niet om ons heen verspreiden, zal de ervaring van de duisternis, die in de wereld de overhand heeft, toenemen." Dat spoort ons aan om vol te houden en door te gaan met ons clubwerk. Al is ons team klein en kwetsbaar, we hebben een machtige God en Vader die telkens weer voorziet!

Zuid-Nederland is voor u misschien wel het dichtstbijzijnde zendingsgebied. Is het ook uw/jouw verlangen om kinderen in Uden te vertellen over de Heere Jezus? We zijn erg blij met versterking van ons team, dus neem dan gerust contact op!

Riënne van der Bolt
mvdbolt77@gmail.com





Lukas 2:8-14

En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreeze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

De herders waren niets vermoedend in het open veld bij de schapen. Ze dommelden misschien wat of waren met elkaar in gesprek tijdens hun nachtdienst. Plotseling verscheen er een engel aan hen. Dat niet alleen; de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Niet zo vreemd dat ze zeer verschrikt en bang werden. De engel stelt hen gerust met de woorden dat ze niet bevreesd behoeven te zijn. De reden van het bezoek aan de herders is er een van grote blijdschap. Het goede nieuws is niet beperkt tot de herders alleen, maar de verheuging mag en zal er zijn voor alle volken. De engel spreekt het uit als een belofte: de grote blijdschap valt aan alle volken ten deel. Ik weet niet of u het Bijbelvertaalwerk volgt maar ik las onlangs dat er voor 1.268 talen nog niet gestart is met een Bijbelvertaalprogramma. Dat gaat om bijna 100 miljoen mensen. Een onvoorstelbaar grote groep mensen, met een naam, een gezicht, een familie en op zoek naar vrede in hun hart en leven.

Dan volgt de reden van de blijdschap, namelijk de geboorte van de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere. De naam Jezus volgt pas na de besnijdenis op de achtste dag, volgens Joods gebruik. De engel gebruikt nu deze drie titels. De herders hebben de diepgang van die namen niet begrepen wellicht. Wij die zovelen eeuwen later leven ook niet, maar het geeft wel aan dat het niet om een willekeurige geboorte gaat. Het gaat om de geboorte van de beloofde Zaligmaker, waar het hele Oude Testament van getuigt in de voorzegging ervan. Door deze geboorte gaan alle heenwijzende beloften in vervulling. Wat een wonder! De redding en verlossing van de wereld en ons leven hangt van deze geboorte af.

De herders worden gewezen op de plaats waar ze Hem kunnen vinden: in de stad van David. Daar zullen ze hem vinden is de belofte: in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

Het spreken van de engel gaat over in een zingen van een menigte van engelen. Wat zal dát een stukje hemel op aarde geweest zijn in deze lofzang ter ere van de geboren Zaligmaker. Ze zingen tot eer van God, vrede op aarde en God die in de mensen een welbehagen heeft. Vrede lijkt vandaag de dag zo ver weg, zoveel mensen op de vlucht voor geweld en terreur. De belofte blijft, houdt u daar ook aan vast?

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

J. den Ouden

FINANCIËN

“Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.”
De Heere heeft de blijmoedige geveer lief.

Giften t/m 2 november 2023 € 30.267



Gift overmaken

Om uw gift over te maken kunt u uit twee betaalopties kiezen. U kunt uw gift overmaken naar NL40 RABO 0361 7725 72 van Stichting Het Levende Woord. Of u kunt de QR code scannen met de camera van uw telefoon of tablet en via iDeal een bedrag overmaken. Lukt het u niet om op deze manier te betalen, dan helpen wij u graag telefonisch (06-47888112) of per mail via de penningmeester (zie colofon). We vertrouwen op uw blijvende steun, waarvoor dank!



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Haringvliet 27, 3313 EA Dordrecht
E secretariaat@kerkinuden.nl
T 0657190856
W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, *voorzitter*
E adrdegroot@klicksafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*
E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*
E haro.aa.25@gmail.com

A.N. Kleijn, *bestuurslid*
E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, *evangelist*
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog
Ds. M. van Kooten
Ds. J.G. van Tilburg
Ds. K. Veldman

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl